

PM

5 oktober 2009 (reviderat)

Åke Sandberg

Kollokvier, hösten 2009, tre onsdagseftermiddagar med temat Olika slags sociologier/samhällsforskning, med skilda relationer till andra 'praktiker'

Höstens OAS-kollokvier blir annorlunda än tidigare terminer. Kollokvierna kommer att dels ha ett samlande tema som rör hur vi som forskare förhåller till världen utanför forskningen, dels beröra skilda forskningsfält, inte bara arbetsliv och organisation, utan breddas till t.ex. miljö, genus, arbetsmarknad, etnicitet, nätverk, skolor...

Kollokvierna ligger på undervisningsfri seminarietid, ingår i onsdagsseminarierna. De är tänkta att bli intressanta och lärorika *samtal* mellan forskare med skilda sätt att se på sin verksamhet/praktik och dess relationer till världen runtomkring/ andra praktiker. Därför är träffarna lite längre än vanligt. Förhoppningen är att många ska delta vid flera seminarier, så att vi når ett visst djup i diskussionerna, och att kunskap, medvetenhet och ömsesidig förståelse växer.

Undervisning är förstås en viktig form för omvärldskontakt och förmedling. Men hur relaterar vi i övrigt till andra praktiker och normsystem än forskningens? I en öppen och pluralistisk forskningsmiljö är det angeläget med en hög grad av medvetenhet om olika sätt att förhålla sig och om de egna valen härvidlag.

Responserna har varit positivt från alla jag talat med sedan i våras. Angeläget, säger man; 'hoppas på fortsättning i vår' sa någon.

Något mer utvecklat om temat: Det rör olika slags samhällsforskning, med olika sätt att se på världen, och här särskilt olika sätt att söka kunskap och relatera, eller inte, sin kunskap och sin forskningsverksamhet till skilda delar av omvärlden. Ett annat sätt uttrycka det är att i fokus är relationen mellan å ena sidan forskningspraktik (från problemformulering till publiceringar i vetenskapliga tidskrifter), å andra sidan andra praktiker.

Dessa andra praktiker och sammanhang kan vara beslutsfattande i företag och stat, vardagsliv, allmän opinion/debatt/ och gräsrotsrörelser /folkliga rörelser. Inom akademien kan man kanske skilja på 'professionell' och 'kritisk sociologi'.

Det finns mycket skrivet om relationen vetenskap – praktik, forskningspraktik – andra praktiker, eller som det ofta sägs 'forskning – praktik'. Man har talat om akademisk forskning, 'utredningssociologi', aktionsforskning/ interaktiv forskning samt opinionsbildande, bl.a. i den skandinaviska diskussionen om arbetsliv och sociala frågor. (Vad gäller universitetens verksamhet skiljer man konventionellt på forskning, undervisning och 'tredje uppgiften' som avser omvärldsrelationer/samarbeten, det senare som något som ligger utanför forskningen, inte har med forskningsprocessen att göra.)

Internationellt och i USA har frågorna kommit att aktualiseras genom en presidential adress av Michael Burawoy vid ASA:s årskonferens år 2004, där han diskuterar 'public sociology' som en av flera slags sociologier, vid sidan av policy, professional och critical sociology. Burawoy har en bakgrund inom forskning om industriellt arbete och organisation och sedermera om akademiska arbetsplatser. Om detta, se exempelvis http://en.wikipedia.org/wiki/Public_sociology Efter hand kommer referenser till texter med skilda utgångspunkter, bl.a. på initiativ av inledarna vid de olika träffarna.

Planen för hösten är en inledande kortare träff och sedan två längre onsdagseftermiddagar, varav den första inledes med en DVD med Burawoy's presidential adress. De senare kollokvierna är längre än vanliga onsdagsseminarier för att ge rum för reflexion och fördjupade samtal. Vid vardera tillfället planeras flera inledningar följda av samtal. (Finns intresse följs detta upp med en workshop med summering, papers och diskussion; eventuellt kan det bli en publikation.)

Förhoppningen och ambitionen är att kollokviet i höst ska vara en angelägenhet för många, som gärna deltar i de flera träffar, så att det bli en gemensam utveckling av reflexion, ömsesidig förståelse och kunskap.